

BIJLAGEN : Woorden voor onze jubilaris Hans den Ouden

Lieve Hans,

Vandaag ben jij al 25 jaar bestuurslid van Oranjevereniging Beatrix.

Vanaf 1997 maak jij deel uit van het bestuur, welke toen onder de bezielende leiding stond van voorzitter Kees de Jong en met coryfeeën als Ben van Staveren, Piet Verkuijl, Theo van Iperen en Rene van Maris organiseerden jullie de activiteiten in Nieuw-Vennep. In 2005 kwam John Stassen als voorzitter bij de club en ik heb begrepen dat jij daar ook een goede hand in hebt gehad. John bombardeerde jou in 2006 tot penningmeester, iets wat je erg goed lag want bij fc VVC deed je iets insgelijks. Na 14 jaar, in 2020 gaf jij de kasboeken over aan Ton Vervaart en sindsdien houd jij je bezig met echt alle ICT en sociale media gerelateerde zaken.

Op Koningsdag regel jij op de parkeerplaats bij De Rustende Jager de hele Koningsdagmarkt. Je bestelt de kramen, regelt de inschrijfflijsten, koppelt iedereen aan een kraam die een kraam wenst, int de gelden en loopt als een echte markt-man de hele dag alles te regelen, overal een gezellig praatje te maken en veel oranje tompoucen te eten. Je zorgt er dan 's avonds weer voor dat al die kramen weer afgebroken worden en dat de Meerlanden de oude zoi meeneemt en een bezem over de parkeerplaats haalt. Daarna kan jouw Koningsdag eindelijk beginnen..... In de Feestweek regel jij de Wielerronde. Je hebt nauw contact met De Bataaf, zorgt dat alle dranghekken langs het parcours staan en als het enigszins mogelijk is, hijs je je in je wielrenpak en fietst mee. Tijdens het polsstokspringen ben jij de speaker, je vangt de deelnemers op als ze net de sprong gewaagd hebben en houdt een kort interviewtje. Tussen de sprongen door kunnen we rekenen op gevatte uitspraken en gezellige praatjes. Het plezier spat ervan af! In de Feestweek regel je ook het vrachtwagentrekken, je houdt de standen bij en praat ondertussen ook de hele boel aan elkaar. Bij alle evenementen ben je aanwezig om hand en spandiensten te verrichten.

Door het jaar heen weten we je altijd te vinden om weer een filmpje te maken van dit of dat. Je neemt je camera mee, een statief en een grote lamp en draaien maar. Thuis ga je knippen en plakken, vindt een leuk muziekje erbij en delen maar. Vaak vindt Madelène je in de gang voor een groen doek en wij jou in datzelfde filmpje op bv het crossterrein.

Technische snuffjes zijn zeer aan jou besteed en hebben jouw interesse. Je weet ook echt alles op het gebied van computers, importeren, exporteren, informatie technologieën en de werking van de socials. Naast je grote kennis van allerhande zaken, ben je een ongelooflijk fijne vent. Je kop staat (bijna) altijd op de standjes lolletje maken en genieten. Jouw lach kennen we uit duizenden. Ik zeg altijd; Hans? Hans is onze stille kracht! Maar geluid maken kun je en veel ook. Ik verdenk je er nl van dat je altijd expres 2 minuten te laat bij een bestuursvergadering komt binnenlopen, omdat je dan zo lekker kunt brullen:

Gooooeeedenaaaaavond notabelen van het dorp! Speciaal voor jou zeg ik nu:

Goooooeeedenaaaaavond een groot applaus voor deze notabele van het dorp!